



**KC Nijmegen e.o.
Noviomagum**
Hondenopleidingschool



Nieuwsbrief

**Nr. 2
Juni
2016**

Voorwoord van de redactie

Hierbij ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van onze club.

In deze nieuwsbrief kunt u de volgende onderwerpen lezen: de activiteitencommissie stelt zichzelf voor, uitleg over de regels van de clubmatch, onze nieuwe cursus Hoopers, artikel over flyball, nieuwe ledenlijst en een verslag van de speurtocht 17 april jl. (zie foto hiernaast). Als laatste ziet u Herrie in de voerbak of te wel een recept voor honden: pannenkoeken.

Hopelijk heeft u net zo veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief als dat de redactie had bij het maken ervan.

Mocht u voor de volgende nieuwsbrief graag een stukje en/of foto's willen insturen kan dit voor 01 augustus 2016. Het stukje kunt u in word per mail indienen via redactie@kcnijmegen.nl

De foto's kunt u het beste in een apart bestand indienen zodat dit passend gemaakt kan worden door de redactie.



Het bestuur en alle vrijwilligers wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe.



Cursus- en ledenadministratie

Van de penningmeester

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail bij de cursus- en ledenadministratie; cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet ontvangen door de cursus- en ledenadministratie.

Belangrijke data

12 juni:	Clubmatch
2 juli:	Bokaaldag Behendigheid
4 juli:	Bokaaldag Flyball
6 juli:	Bokaaldag Gehoorzaamheid, Sport en Spel
21 augustus:	Open Dag K.N.O.N. van 12.00 tot 16.00 uur
10 september:	Start nieuwe cursusblok
16, 17 en 18 december:	Kerstshow

Activiteitencommissie

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de activiteitencommissie voor te stellen.

Gezichten achter de activiteitencommissie

Mieke van der Doef, Kevin Ververs, Silvia Vos, Thessa van Leth en Priscilla Otte zullen zich als commissielid gaan inspannen. Wij zijn hondenliefhebbers met een hart voor KC Nijmegen. Wij hopen dat bestaande en nieuwe leden ons enthousiasme delen en willen voor hen leuke activiteiten organiseren.

Wat doen wij?

Wij zetten ons in om de bestaande clubactiviteiten meer naamsbekendheid te geven en wij zijn uiteraard bij deze clubactiviteiten aanwezig. Denk hierbij aan de Dag van de Hond, de Clubmatch en de Open dag op de kynologenclub. Daarnaast zullen wij ook zelf leuke evenementen voor cursisten en niet-cursisten organiseren. Een van deze evenementen is de hondenwandeling met speurtocht geweest, waarover verderop in deze nieuwsbrief een leuk stuk is geschreven.

Wij hopen jullie allemaal gauw te zien bij een van de komende clubactiviteiten!

Namens de activiteitencommissie,
Priscilla Otte

Clubmatch

Elk jaar organiseert de KC Nijmegen de Clubmatch. Dit jaar op zondag 12 juni 2016.

De clubmatch is een hondenshow waarbij keurmeesters de honden beoordelen op hun uiterlijk. Die beoordeling komt in een keurrapport vast te liggen, wat je aan het einde van de dag mee kan nemen.

Normaal is een hondenshow alleen voor rashonden, maar op de Clubmatch kunnen alle honden zonder stamboom ook meedoen in een aparte categorie.

Of je nu een kruising hebt, een gecastreerde hond, of een rashond zonder stamboom, deze honden mogen allemaal meedoen in deze hondenshow.

Het enige wat je moet doen is je inschrijven en hiervoor een kleine bijdrage betalen.

Op het inschrijfformulier vind je de diverse categorieën/klassen waarvoor je jouw hond kan inschrijven. De klassen zijn ingedeeld naar leeftijd, geslacht en in dit geval ook naar rashond of stamboomloze hond. Voor de rashonden moet je ook het NHSB-nummer invullen.

Op de show zelf meld je jezelf ruim vóór de start van de keuringen aan en krijg je een nummer uitgereikt. Dat nummer moet je goed zichtbaar dragen tijdens de keuringen. De honden in dezelfde categorie/klasse worden beoordeeld door een keurmeester.

Lees hiernaast verder

Van jong oplopend tot ouder, de reuen eerst. Als alle reuen geweest zijn volgt hetzelfde ritueel voor alle teven. Houd zelf goed in de gaten wanneer je aan de beurt bent. De ringmeester roept je wel op, maar gaat je niet zoeken als je er niet bent.

In elke klasse is er een winnaar. Dat is de hond die het "mooiste" is van die groep. Bij de rashonden is dat de hond die het beste voldoet aan de ras standaard. Bij de kruisingen is dat de hond die de beste verhoudingen heeft. De winnende reu en de winnende teef van elke klasse komen nog een keer tegen elkaar uit en de winnaar daarvan is de BOB (Best of Breed, Beste van het Ras). Hij of zij mag "de strijd" aan gaan met de winnaars van de andere klassen.

Met een beetje geluk mag jouw hond dus meerdere keren vóórkomen, zoals dat heet. Tot de uiteindelijke winnaar van de dag bekend is. Voor de kenners heet dat de BIS (Best In Show).



Geen tuigje maar een halsband of een showlijntje, waardoor de bouw van de hond goed te zien is.

TIPS:

Zorg ervoor dat als jouw hond in de showring loopt of staat, de keurmeester de hond altijd kan zien. Zorg dus dat de hond niet achter je loopt of staat en ga zelf ook niet staan kletsen tussendoor. Probeer je hond als je moet wachten, ook netjes te laten staan.

De keurmeester heeft namelijk overal ogen en ziet bijna alles!!!

Doe de hond in de ring ook geen tuigje aan, want dan komt het uiterlijk niet helemaal tot zijn recht. Een showlijntje is gewenst, maar een gewone halsband is ook goed.

Probeer jouw hond zo mooi mogelijk voor te brengen, dan is de wedstrijd geslaagd en krijg je als laatste een mooi keurrapport mee naar huis. Voor de winnaars van die dag staat een beker klaar.

En hoewel de keurmeester de uiteindelijke winnaar aanwijst, is voor jou jouw hond uiteraard de liefste en de mooiste. Pak het sportief op als de keurmeester een ander oordeel is toegedaan. Meedoen is belangrijker dan winnen. En je bent in ieder geval een ervaring rijker.

Wil je een en ander vooraf een (paar) keer oefenen, dan kan je dat doen in de ringtraining op maandagavond tussen 19.30 en 20.30 uur bij de KC Nijmegen. Daar liggen ook de inschrijfformulieren voor de clubmatch of kijk online (www.kcnijmegen.nl). En vond je het zo leuk, dat je shownen vaker wilt doen, dan kan je met een rashond nog terecht op allerlei hondenshow's door het hele land. Waaronder de Kerstshow van de KC Nijmegen. Veel plezier en tot 12 juni!

Mieke van der Doef

HOOPERS

Nieuwe tak van sport bij K.N.O.N.

Binnen onze K.C. zijn we één hondensport rijker: Hoopers.

Wat houdt dat in en voor wie is het bedoeld? Dat ga ik u hierbij uitleggen. En verder zal ik u vertellen wat mijn persoonlijke ervaring is, omdat ik één van de mensen ben, die uitgenodigd is om deze pilot bij te wonen.

Pilot betekent gewoon, dat wij met onze honden als testpersoon deze cursus mee mogen maken. Daarna gaan we gezamenlijk evalueren, zodat als Gonny Peters met het echte werk (cursus hoopers geven) gaat beginnen, weet welke problemen zij eventueel tegen kan komen.

Wat houdt de cursus hoopers in?

De cursus hoopers houdt in, dat de honden op onze aanwijzing een parcours gaan lopen. Nu zult u denken: dat is bij behendigheid ook zo, dus wat is het verschil? Het verschil zit hem in de uitvoering. Hieraan kunnen alle honden en baasjes meedoen. Er wordt namelijk niet gesprongen, het parcours wordt aangepast aan de status van de hond, m.a.w. heeft een hond een blessure, waardoor hij moeilijk bochten kan maken, dan wordt het parcours zodanig aangepast dat de hond geen scherpe bochten hoeft te maken.

Dus per hond wordt gekeken hoe de toestellen moeten staan en daarop dus ook aangepast.

Zeer geschikt voor zowel de jonge (zelfs puppies) als de oudere hond en honden met een handicap.

En voor de baasjes, die slecht ter been zijn, kan het ook een mooie vervanging zijn voor de behendigheid. Want bij hoopers zul je alleen in de aanleerfase delen met je hond mee moeten lopen. Maar zodra de hond begrijpt wat er van hem verwacht wordt, is het de bedoeling, dat je alle aanwijzingen gaat geven vanuit een vak van 1 bij 1 meter. Daar mag je dus niet uitstappen. Ha, ha, Ideaal voor mij!

Hond blij en ik ook, want ik kan het fysiek ook aan!

Hiermee is meteen uitgelegd voor wie deze sport bedoeld is. Maar natuurlijk mag iedereen deze cursus



Giel met target in linker hand.

Pilot hoopers onder de hoede van Gonny Peters, met Bianca van Leth als assistente.

Gonny had ons al vóór aanvang van de pilot verteld, dat we het zwaar zouden krijgen. Drie kwartier op het veld intensief oefenen zou zowel voor de hond als de baas een uitdaging gaan worden. Dus we kregen de boodschap mee, om goed op onze hond te letten en te stoppen, zodra we merkten dat de aandacht van de hond verslaptte of als we zelf moe in ons hoofd en/of lijf zouden zijn.

Eerlijk gezegd heb ik het toen aangehoord en gedacht: het zal wel. Ik sta al jarenlang wekelijks op het veld met een hond te trainen en ik ben er nog nooit echt moe van geworden en mijn hond ook niet.

Dat was een behoorlijke misrekening, want ... Gonny had gelijk! Wat was het zwaar. Dat had vooral te maken met het feit, dat we de hond op geen enkele manier mochten corrigeren, want de hond wist toch nog niet wat er van hem verwacht werd! Dus hij kon geen fout maken. Het woordje 'nee' was zelfs taboe. Laat staan Foei of ... nog erger.

Op een gegeven moment besloten we, als de frustratie bij één van ons toesloeg, om het woord 'appeltaart' te gebruiken. Wel vriendelijk uitgesproken, hé! Want .. de honden mochten dus niet merken dat je je opwond. Daarnaast moest je met de linker hand op de rug gaan staan en in de rechter een target in de vorm van een schijf houden, die target op ooghoogte van de hond houden en zelf alleen naar die target kijken. Als het goed was, zou de hond gaan nadenken en proberen uit te vinden wat er nu van hem verwacht werd.

En natuurlijk haalden de honden van alles uit de kast: zitten, liggen, staan, pootje, high five, twee voorpootjes omhoog, rondjes draaien ... ach bedenk het maar.

Op het moment dat je hond toch, al was het maar per ongeluk, met de neus de target aanraakte, moest je een woord gebruiken wat jou zelf het beste lijkt, zoals 'Goed zo', 'Yes!' En natuurlijk belonen met een brokje of speeltje.

Tijdens deze sessie viel menige keer het woord 'Appeltaart'. Maar de stemming was goed.

Toen de hond de oefening iedere keer goed deed en dus duidelijk was dat hij begreep wat de bedoeling was, moesten we de handen wisselen, dus rechter hand op de rug (wisten jullie trouwens hoe moeilijk dat is om die hand ook daar te houden en alleen maar tevoorschijn te halen om een brokje te geven?) en linker gebruiken voor de oefening met de target.

Dat ging bij iedereen al wat vlotter. Daarna gaan afwisselen.

Tjonge jonge ... je blijft met je handen klooiën ... welke nou de target en waar blijf ik ook alweer met die andere? Je moet gewoon teveel tegelijk doen: op je hond letten, 'appeltaart', target op de goede plaats, zelf naar target kijken, andere hand op de rug ... en dan de spanning die er is omdat het een hele nieuwe cursus is ...

Lees verder op pag 4.

Flyball

Pfff ik was aan het eind helemaal total loss. Na de les was het nog even evalueren hoe wij alles ervaren hadden. Daarmee kan Gonny aan de slag om te bekijken hoe ze met welke hond en baas het beste om kan gaan. Want ze had wel een gemêleerd gezelschap uitgekozen om deze pilot mee te doen.

Waar ik normaal niet vóór 1 uur 's nachts in bed lig, lag ik er nu om half twaalf al in en sliep als een blok. En Penny, die heb ik de hele avond niet meer gehoord. Ook helemaal afgebrand, de lieverd!

We hebben inmiddels 3 lessen gehad en ik moet zeggen ... het gaat vlot. Als de honden eenmaal doorhebben wat de bedoeling is, gaan ze er ook voor. Ook als ze daarvoor door een poortje (een hooper) moeten.

Penny begint het nu leuk te vinden: ze begint te begrijpen wat de bedoeling is. Als ze straks 'door 1 hooper gaan' goed begrijpt, dan gaan we het natuurlijk uitbreiden met een 2^e, daarna een 3^e, dan bijvoorbeeld een bochtje in het 'parcours', een tunnel, tonnen waaromheen ze een rondje moeten draaien en ga zo maar door.

De 'appeltaart' hebben we nu nog steeds nodig om onze frustratie af en toe te kanaliseren, maar het is vooral veel lachen en plezier hebben, samen met onze hond en medecursisten.



Ik moet nog even iets kwijt. Ook voor Gonny is het erg intensief en daarom is Bianca er bij, want alleen is deze cursus niet te geven, je komt als instructeur ogen en oren tekort. Bianca is er dus ook bij om ons op onze fouten te wijzen. Maar goed ook, want anders hadden we sommige dingen verkeerd aangeleerd. En eenmaal iets verkeerd aangeleerd is moeilijk af te leren, zoals we allemaal weten.

Ondanks de vermoeidheid na de les, ben ik erg blij, dat Penny en ik uitgenodigd zijn om aan deze pilot mee te doen en ... we blijven het doen. Die vermoeidheid wordt vast en zeker steeds minder.

Gonny en Bianca ... voor september hebben jullie bij deze de 1^e aanmelding binnen!

Op onze Open Dag, 21 augustus van 12.00 tot 16.00 uur, zal er een demonstratie van deze tak van sport gegeven worden op ons eigen terrein.

Gonny vroeg mij nog even het volgende in deze kopij te vermelden:

Vanaf september start er een nieuwe cursus. Er wordt gestart met maximaal drie groepen van ieder zes cursisten. De Pilotgroep krijgt voorrang bij inschrijving. Kosten: € 50,- voor 13 lessen.

Wilma Wenekers

Je hoort ons vast en zeker op maandag avond en zult wel denken wat een herrie! Maar kom het zelf eens ervaren. Als jouw hond van een balletje houdt en er graag mee speelt of misschien altijd wel apporteert, kom dan eens een keer flyballen.

We leren eerst je hond om met zijn/haar poot op een plank te slaan. Als dat gebeurt komt er uit het apparaat een bal. Dit is zijn beloning! Daarnaast leren wij de hond om over de hekjes te springen, we bouwen het rustig op en aan het eind van de baan krijgt de hond weer een balletje!

Ikzelf flyball nu een jaar of 4. Ik ben begonnen met Tinka, zij vond het heel leuk om te doen en was ook altijd lekker snel. Nadat ze heeft gepuberd werd ze heel stabiel en ging ze meelopen in het wedstrijdteam 'The Flintstones'. Sinds een klein jaartje ben ik met haar gestopt omdat ze het zelf niet meer zo leuk vond en doe ik behendigheid met haar.



Gelukkig heb ik Bruce nog die het flyballen één grote gekte vindt! Alle ballen die hij ziet moet hij hebben, dus het komt ook iedere week wel voor dat meneer met twee ballen rond paradeert over het veld! Met Bruce zit ik nu al een tijdje in het wedstrijdteam 'The Scooby Doo's'. Ik vind het geweldig om mee te maken hoe ver je kunt komen met je hond. Eerst het spelletje aanleren, daarna jezelf verbeteren. Strakke tijden zetten, soms ook mee rennen wanneer de hond iets anders leuker vindt dan de baan.

Maar ik zeg jullie, IK GENIET VAN DE SPORT EN DE VREUGDE VAN MIJN HOND!

Iedere hond en natuurlijk ook baas kan deze sport leren. Kom gewoon eens kijken op maandag avond. We trainen van 19.00 tot 21.15 uur. Daarnaast lopen wij ook nog wedstrijden in een gezellige competitie. Ook daar kun je kijken. Er is al een wedstrijd geweest in Nijmegen, maar op 11 september is er ook weer een in Nijmegen.

Desnoods kom je eens vragen om een proeflesje te volgen!

Op 21 augustus, van 12.00 tot 16.00 uur, zijn er demonstraties flyball. Onze K.C. houdt dan haar jaarlijkse Open Dag.

Thessa

Nieuwe leden

Achternaam	Voorl.	Tussenv.	Naam vd hond	Soort Ras
Berg	I.	van den		Kooiker
Boddé	A.		Sammie	Kruising
Brandsma	B.		Melios	Kruising
Brouwers	P.		Pippi	Kruising
Camp	A.M.		Fox	Jack Russell
Daas	G.	den	Billie	Cavelier King Charles Spaniël
Driel	N.G.	van	Hugo	Teckel
Driel	J.J.M.	van	Loesje	Labrador Retriever
Driessen	N.		Luca	Duitse Dog
Ebben-Schierboom	B.A.		Diesel	Kruising
Egberts	A.B.M.		Auke	Border Collie
Gemert		van	Fellow	Laekense Herder
Gerritsen	J.H.M.		Ithos	Dobermann
Gerritsen	M.J.J.A.		Annabel	Basset Hound
Gerritsen	M.		Aegir	Kruising
Giesbers	M.		Flinch	Amerikaanse Bulldog
Heijmans	J.J.F.M.		Itze	Zwiterse Herder
Heijster	V.B.		Joy	Oud Duitse Herder
Hendriks	F.L.		Paco	Vizla
Hermkens	W.A.M.		Bo	Kruising
Hinthem	A.C.M.	van	Dana	Amerikaanse Stafford
Hoek	J.M.M.	van de	Dexter	Labrador Retriever
Huijink	U.		Tyson	Amerikaanse Bully
Janssen	R.A.		Luna	Kruising
Jeukers	M.		Kyra	Border Collie
Joannes	C.H.		Penny	Kruising
Klaassen	I.A.B.		Blackie	Boomer
Kouwenberg	T.J.		Luna	Miniature Australian Sheperd
Kraak	A.		Taco	Mechelse Herder
Lamers	J.A.M.H.		Nora	Jack Russell
Le Blanc	S.		Yara	Kruising
Leijser	D.E.		Gibson	Border Collie
Matse	D.J.		Nikki	Kruising
Meijering	F.L.		Tess	Mechelse Herder
Meuwissen	J.J.M.			Witte Herder
Middelbeek	J.G.M.		Koda	Dwerg Pinscher
Nuijs	P.T.		Trigger	Rottweiler
Osch	K.N.	van	Sam	Amerikaanse Stafford
Overvliet	L.J.E.		Buddy	Golden Retriever
Papavoine	H.			
Peters	P.M.J.		Dibbus	Labrador Retriever
Peters	A.P.		Benji	Labrador Retriever
Pieter	K.S.		Bas	Kruising
Pouwels	A.J.A.M.		Lubic	Tatrahond
Prick	G.		Gipsy	Kruising
Sanders	M.		Bliksem	Berner Sennen
Schaik	J.	van	Okki	Norfolk Terriër
Schröder	A.A.M.		Ludo	Golden Retriever
Sengers	K.F.M.		Moos	Franse Bulldog
Severijnen	A.		Delta	Kruising
Sikma	M.M.T.		Simba	Golden Retriever
Smithuysen	M.P.N.		Beau	Kruising
Spaan	P.G.T.B.		Charly	Kruising
Stappershoef	A.P.		Charlie	Labrador Retriever

Nieuwe leden, vervolg

Achternaam	Voorl.	Tussenv.	Naam vd hond	Soort Ras
Tax	M.		Sammy	Kruising
Thijssen	F.H.L.		Levi	Kruising
Thijssen	F.M.		Max	Labrador Retriever
Tijl	S.		Duc	Pyreneese Berghond
Tumuklu	D.		Cesur	Duitse Herder
Veer	A.A.	van der	Messi	Kruising
Vos	G.H.H.C.M.		Dex	Duitse Herder
Walhaus	M.		Lowie	Kruising
Wijlaars	K.		Puck	Dwergdashond
Wit	A.	de	Cedo	Amerikaanse Staffordshire Terriër
Wolters	L.R.		Enzo (roepn. Demy)	Duitse Herder
Zwart	D.		Foska	Kruising

Speurtocht zondag 17 april 2016

Begin dit jaar zijn we voor de eerste keer samengekomen met de activiteitencommissie in de huidige samenstelling (Mieke, Priscilla, Thessa en ondergetekende). Hierin is besloten om deze speurtocht te organiseren. Als lid van de activiteitencommissie heb ik hieronder een kort stukje geschreven over deze dag.

Om 11 uur zijn we (Priscilla, Margreet en ikzelf) bij het clubhuis verzameld.

Samen zijn we lintjes gaan ophangen en hebben we de letters verstopt langs de route, die Margreet eerder op de ochtend had uitgestippeld. Hiervoor willen we haar hartelijk bedanken.

Met het uitzetten van de tocht en tijdens de wandeling zelf was het droog! De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Rond kwart voor een waren de meeste wandelaars aanwezig. Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst beter dan verwacht. Naar mijn idee was er een mooie diversiteit aan honden. Het was dan ook een mooi gezicht om al die hondjes met elkaar te zien spelen.

Nadat we met z'n allen waren verzameld op het grote grasveld voor het bos zijn er uiteindelijk 2 groepen gemaakt. Dit was eigenlijk niet de bedoeling; maar ach, de baasjes en hun trouwe viervoeters hadden het naar hun zin en daar gaat het toch om, niet? Wat ik zelf stoer vond was dat Mieke met haar scootmobiel wederom door de bossen scheurde. Geweldig!

Terug aangekomen bij het clubhuis hebben de groepen de verzamelde letters bij elkaar gelegd (die wij overigens zeer goed verstopt hadden ;))

Als ik het me goed herinner heeft groep 4 het woord als eerste geraden. Hiermee hebben zij een leuk presentje gewonnen. Het woord wat geraden moest worden was: Hondenfluisteraar. Vervolgens hebben we nog ontspannen en gezellig zitten kletsen onder genot van een lekkere kop soep en in mijn geval een paar lekkere Palmpjes :)

Lees hiernaast verder.

Van verschillende mensen kregen we te horen dat ze het erg leuk vonden. Jullie positieve reacties zijn wat mij betreft dan ook genoeg reden om de volgende keer weer iets leuks te organiseren.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en voor de leuke dag!

Met vriendelijke groet,
namens de activiteitencommissie,

Kevin Ververs

Herrie in de voerbak

HONDENPANNENKOEKEN

Benodigdheden:

- 3 eieren
- melk
- Circa 1 pakje roomkaas, kwark of hüttenkäse
- 500 gr. tarwemeel, bloem of zelfrijzend bakmeel
- 300 gr. fijngemalen vlees. (Lever, hart, uitgelekt blikje tonijn of sardientjes)

Je roert de eieren, melk, meel en vlees door elkaar tot je een mooi pannenkoekbeslag hebt. En hier van bak je dus pannenkoeken.

De roomkaas, kwark of hüttenkäse kun je vervolgens op de pannenkoeken smeren. Rol deze op en snij hem in hapklare stukken.

